

## PERSBERICHT

Meppel, 2 september 2024

### **Meppel vraagt aandacht voor vrede tijdens Vredesweek**

Wie in de wereld om zich heen kijkt, ziet op veel plaatsen conflicten. Dichtbij en verder weg. Dat kan gevoelens van onmacht en tegelijkertijd ook een sterk verlangen naar vrede oproepen. Van zaterdag 14 tot en met zondag 22 september is het Vredesweek. Kerken in Meppel en omgeving nemen gezamenlijk het initiatief om in die week met iedereen die dat wil – ook letterlijk – stil te staan voor vrede.

### **Stilstaan voor vrede**

Op zaterdag 21 september om 12.00 uur wordt op het Kerkplein in Meppel een Stiltekring gehouden. Deze Stiltekring is een statement tegen oorlog en een symbool van een gezamenlijke wens of hoop om conflicten te stoppen en om aandacht voor vrede en vrijheid te vragen. In stilte wordt solidariteit betuigd met mensen die geraakt zijn door oorlog, slachtoffers, ontheemden en vluchtelingen. Iedereen is van harte welkom om zich bij deze kring aan te sluiten.

De Stiltekring start om 12.00 uur met een korte inleiding. Daarna volgt 15 minuten van stilte. Na de stilte is er tot 14.00 uur gelegenheid om elkaar op het Kerkplein te ontmoeten onder het genot van fairtrade koffie of thee en om een kaarsje te branden. Dit geldt ook voor passanten.

### **Samen zingen voor vrede**

Op 21 september is het de internationale Dag van de Vrede. Wereldwijd wordt op die dag het 'Onze Vader' van de componist Frank Martin gezongen. Het lied is afkomstig uit het oratorium 'In Terra Pax' dat Martin 80 jaar geleden componeerde als eerbetoon aan vrede.

Het Meppeler Kamerkoor Cigale heeft het plan opgevat om op 21 september het 'Onze Vader' ten gehore te brengen en heeft alle leden van koren in Meppel en omgeving uitgenodigd mee te zingen. Ook zin om mee te doen? Inschrijven kan tot 14 september via [zingenvoorvredemeppel@gmail.com](mailto:zingenvoorvredemeppel@gmail.com). Per deelnemer wordt 2 euro gevraagd.

Deelnemers ontvangen bladmuziek en een link naar een voorbeeld van de uitvoering om thuis te oefenen. Marieke Wapenaar zal dirigeren en

Mannes Hofsink zal op het orgel begeleiden. Inzingen vindt plaats op 21 september om 11.00 uur in de Samenstroom, Groenmarktstraat 4 in Meppel.

Het koor zingt het 'Onze Vader' direct aansluitend aan de Stiltekring in de Grote of Mariakerk in Meppel, van 12.15 – 12.30 uur. Iedereen is welkom om te komen luisteren.

### **Thema-avond over vrede**

---

Op donderdag 19 september 20.00 uur vindt er een thema-avond over vrede plaats in het gebouw van het Apostolisch Genootschap Meppel, Witte de Withstraat 2. Spreker is Arjan Biel, voorzitter en aanjager van MY zwolle. De stichting helpt Oekraïne. Daarna is er ruimte om na te praten. Het programma duurt tot 21.30 uur. Iedereen is welkom.

*MY zwolle zet zich in voor een wij-gevoel in de vorm van activiteiten en projecten die er toe doen en zich richten op vrijheid, het verbeteren van de leefsituatie van anderen en levert een bijdrage in 'vraaggerichte' duurzame ontwikkelprojecten.*

---

### **Algemene info**

#### **Aan bovengenoemde activiteiten werken mee:**

Apostolisch Genootschap, Baptistengemeente Meppel, Christelijk Gereformeerde Kerk, Doopsgezinde en Remonstrantse gemeente Meppel, Grote of Mariakerk, Hervormde Gemeente Ruinerwold, Leger des Heils, Nederlandse Gereformeerde Kerk, Meppeler Kamerkoor Cigale, Oecumenische Gemeente Meppel, Protestantse Gemeente Meppel, Rafaëlgemeente Meppel, Vrije Evangelisatie Zwolle, Vrije Evangelische Gemeente Meppel, Werkgroep Fairtrade gemeente Meppel en Zevende Dag Adventisten Meppel

#### **Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:**

Stiltekring: Evert Mussche: 06 48 64 61 03

Zingen voor vrede: Edo de Jong: 06 19861987

Thema-avond: Kristel van Tiel-Heiner: 06-20148612